

En nu, nu werd je moe,
je blik verzwakte.
De zon kwam op, te laat.

Jules BORREMANS

weduwnaar van Cecile De Nayer

° Geraardsbergen 30-11-1927

† Geraardsbergen 24-12-2017

Peter en Marianne Borremans - Bosteels
Marc Borremans (†)
Danny en Marian De Coninck - Borremans
Michaël en Kaat Borremans - De Jonghe
Bart en Vanessa Borremans - D'Haeseleer zijn kinderen

Els en Ellen Borremans - De Muynck, Lou en Sil
Bram en Nele Borremans - Simoens en Casper
Fien en Jeroen De Coninck - Triest, Febe, Fleur en Emiel
Lot en Sancho De Coninck - De Ridder, Vince en Abel
Xenia Borremans
Lias en Ferre Borremans zijn klein- en achterkleinkinderen

Missy 

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan dokter Pierre Claerhout en alle verplegend personeel

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de parochiale kerk Sint-Aldegondis te Overboelare
op woensdag 3 januari 2018 om 10u.

Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren.

Er is gelegenheid tot groeten in het Rouwcentrum Collier
Onkerzelestraat 273 - 9500 Onkerzele
op vrijdag en dinsdag van 18u tot 19u.

Uw rouw betuigen kan op www.rouwcentrumcollier.be