

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
overal waar wij zijn ben je bij.
Toon Hermans



Frank VANDEN HOUTEN

zoon van Jan en Lisbeth Vanden Houten - Delangre

Geboren te Geraardsbergen op 9 februari 1983 en godvruchtig
thuis te Moerbeke, omringd door zijn geliefden, overleden op 1 maart 2018,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Zij die rouwen

Jan en Lisbeth Vanden Houten - Delangre zijn papa en mama

Stijn en Marijke Sanders - Vanden Houten zijn zus en broer

Noor en Fien Sanders zijn nichtjes

Magda Van Holder, kinderen en kleinkinderen zijn meter

Stefaan en Tineke Heymans - Vanden Houten, Tibo en Emi
Jan Vanden Houten zijn neven en nichten

Zijn groottantes en tantes.

De families Vanden Houten en Delangre.

Met dank aan zijn kinesist Pedro Leroy, huisdokter Johan Van De Sype,
ook dank aan het personeel ziekenhuis Inkendaal, Wit-Gele Kruis en Familiehulp.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiale Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Moerbeke
op vrijdag 9 maart 2018 om 11u30,
aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de kerk
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof te Moerbeke.

Een namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 8 april 2018 om 11u.

Er is gelegenheid tot groeten in het Rouwcentrum Collier bvba
Onkerzelestraat 273 - 9500 Onkerzele, dinsdag en woensdag van 18u tot 19u.

Uw rouwbetuijing kan op www.rouwcentrumcollier.be

Rouwcentrum Collier bvba
Onkerzelestraat 273 - 9500 Geraardsbergen
t.a.v. Familie Frank Vanden Houten