

Ik kon niet zeggen wat ik voelde.  
Ik heb het ook niet uitgelegd.  
Maar toch wist jij wat ik bedoelde.  
De stilte had het al gezegd...

De heer

**Dirk DE VUYST**

Geboren te Moerbeke op 14 juli 1951,  
omringd door liefde overleden thuis te Geraardsbergen  
op 27 mei 2019.

---

Volgens de uitdrukkelijke wil van Dirk  
heeft de crematie  
in alle stilte plaatsgevonden.

De familie dankt u voor uw begrip en oprecht medeleven